



JIGAL KRANT

De kosjere hamvraag Wc-papier

Er gaat bij mij weleens een etmaal voorbij zonder poepen. Vooral de eerste dagen op vakantie is het me vaak een raadsel waar al dat verteerde voedsel zich schuilhoudt. Mijn pr: drie-en-een-halve dag. Daar zat geen zaterdag tussen, want tegen het gastronomische geweld van sjabbat is zelfs de hardnekkigste obstipatie niet bestand. Goede kans dat u deze column leest met de broek op de enkels. Na de copieuze vrijdagavondmaaltijd volgt zaterdagmiddag met een beetje geluk een flink bord tsjoelent. Na een nacht lang geduldig pruttelen in de pan, hebben de bonen, uien en legergroen geworden eieren ineens geweldige haast om het lichaam te verlaten.

Er is geen ontkomen aan, maar dat toiletbezoek brengt de heilige sjabbat flink in gevaar. Niet het poepen, maar het vegen is voor orthodoxe Joden problematisch. Scheuren is verboden op sjabbat, dus de wc-rol is een no-go. In vrome gezinnen hoort het voorscheuren van het wc-papier tot de vaste rituelen op vrijdagmiddag. Wees wel op je hoede als je te gast bent in zo'n gezin op zaterdagmiddag. Op een of andere manier bestaan die voorgescheurde stukken wc-papier nooit uit meer dan drie velletjes. Terwijl je na *tsjoelent* toch het liefst je ganse rechterhand zou willen mummificeren.

Met voorgescheurd wc-papier zijn de religieuze zorgen nog niet voorbij. Het samenspel van ontlasting en veegkracht is de perforatierandjes vaak te veel. En laat scheuren over karteltjes, volgens onze rabbijnen, nou nóg erger indruisen tegen het vierde gebod dan gewoon scheuren.

Toiletbezoek
brengt de heilige
sjabbat flink
in gevaar

Maar gelukkig! Het Canadese bedrijf Kosher Innovations onderkende het donkerbruine gat in de markt. Het bedacht Shabbos Bathroom Tissue en maakte van billenvegen een spirituele belevenis. De website van het innovatieve product lijkt wel een Tell Sell-reclame. U weet wel, die ellenlange tv-commercials voor op het oog ordinaire Blokkerproducten, die bovennatuurlijke eigenschappen blijken te hebben. Eerst zie je in zwart-wit hoe ellendig het leven met een gewone mop is, maar dan introduceert Tell Sell het paradijs in full colour: „Het Spin And Go Pro

Mophoofd heeft draden van nanotechnisch micromateriaal. Spin And Go's microvezels zijn super absorberend, de zuigkracht is zó sterk dat de gemorste vloeistof letterlijk van de vloer wordt getrokken!” Vervolgens getuigen dolgelukkige consumenten hoe ze dankzij de Spin And Go Pro weer een prozacvrij leven leiden.

Zo ook de website van Shabbos Bathroom Tissue. Hoe ellendig was de stoelgang op sjabbat tot nu toe! De website toont een kleuter die zichzelf bijna wurgt met het papier van een gewone wc-rol. Dat is met het revolutionaire wc-papier verleden tijd! „Het is zalig om thuis objecten te hebben, die ons eraan herinneren dat we Joods zijn en dat het sjabbat is,” getuigt een blijge gebruiker.

De Shabbos Bathroom Tissue lijkt op een doosje Kleenex, maar is zóveel praktischer. Dankzij een innovatief ophangstelsel, kan het worden bevestigd aan de wc-rolhouder. Een instructievideo laat zien hoe gemakkelijk dat gaat. En niet onbelangrijk: de halachisch verantwoorde billendoekjes verstoppen het toilet niet. De mooiste getuigenis op de site: „Als ingenieur gespecialiseerd in afvalwaterbehandeling, ondersteun ik een product dat vrome Joden ervan weerhoudt wegwerpzakdoekjes in het toilet te gooien.” Het staat er echt.

Tamarah Benima

Witzen



Ik vind het een verademing om onbedaarlijk te kunnen lachen om grappen die echt intelligent zijn

Vreemd genoeg kreeg ik een paar dagen geleden een bericht per e-mail toegestuurd over Frits Bolkestein. Alsof hij zijn advies aan jonge Nederlandse Joden om na te denken over een betere plek voor Joden dan Nederland niet in 2010 had gedaan, maar pas geleden. De website die het rondstuurde publiceerde het bericht opnieuw als een soort herinnering, met de datum erbij. Eerst reageerde de journalist in mij geïrriteerd: oud nieuws. Maar toen ik pal daarna in *Trouw* las dat de Amerikaanse Vereniging van Kinderartsen ouders aanbeveelt om hun pasgeboren zonen te laten besnijden, zag ik het oude bericht in een ander perspectief. Toen Bolkestein de knuppel in het hoenderhok gooide, was er van een maatschappelijke discussie over de (on)wenselijkheid van besnijdenis in Nederland nog geen sprake. Inmiddels is die discussie er wel. En niet alleen in Nederland. In Duitsland noemde een rechter besnijdenis kindermishandeling, en is zelfs de suggestie gedaan besnijdenis landelijk te verbieden. Wat een verschil met de Verenigde Staten. De kinderartsen daar hebben duizenden studies bekeken en komen tot de conclusie dat de voordelen groter zijn dan de nadelen. Het vermindert bijvoorbeeld de kans op hiv-infecties. Dat staat trouwens ook in het officiële rapport van 20.000 Aids-bestrijders die onlangs in Amerika bij elkaar kwamen, onder wie wetenschappers. Soms denk ik dat die vreemde aanvallen op het rituele slachten en de besnijdenis een vroeg teken zijn, gezonden door de Eeuwige, om ons alert te maken. Wie een positieve aansporing wil om te verkassen en een bloeiende Joodse leefomgeving op te zoeken, moet vooral 'Old Jews Telling Jokes' op YouTube opzoeken. Het past misschien niet in deze contemplatieve periode voor de Hoge Feestdagen om van de ene witz na de andere te genieten, maar ik vind het een verademing om onbedaarlijk te kunnen lachen om grappen die echt intelligent zijn. De creativiteit, de spitsvondigheid en de subversiviteit spat ervanaf. Bij al die moeizame discussies vanuit een gemarginaliseerde positie in Nederland is het prettige de kracht van de Joodse beschaving te zien. Aan de hand van vaak absurde witzen, ja. Maar liever zo dan die kracht te vergeten. Geestkracht, dat is de kracht van het jodendom.